

**“SE MUTILARON INDEBIDAMENTE,
POR ESTE MISMO HECHO HACEN
UNA DECLARACIÓN DE SU PROPIO
LIBERTINAJE”. BASILIO DE ANCIRA.
EL FENÓMENO DE LA CASTRACIÓN A
TRAVÉS DE LOS TEXTOS DE LOS PADRES
Y ESCRITORES DE LA IGLESIA EN
EL IMPERIO BIZANTINO.**

Dr. Eirini Artemi
Hellenic Open University

Resumen: Originalmente, la palabra “eunuco” significaba “el guardián de la cama”. Con el tiempo, el término “eunuco” tuvo el significado de aquel que no podía tener relaciones sexuales ni procrear, porque le habían extirpado los genitales o las gónadas. En la Iglesia, el fenómeno de la castración se manifiesta en los ambientes monásticos. Por supuesto, no faltan reacciones y restricciones sobre cuándo un eunuco puede o no unirse al clero. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo 19,12 hicieron que los Padres de la Iglesia escribieran y dijeran mucho sobre la castración. La condenación de la castración voluntaria se encuentra por primera vez en los cánones de los Santos Apóstoles. Posteriormente, muchos Padres y Concilios Ecuménicos se refirieron al fenómeno de la castración en relación con el clero y el monaquismo. En este trabajo examinaremos el fenómeno de la castración en la enseñanza cristiana sobre el clero y el monaquismo.

Palabras clave: castración - cristianismo reino de los cielos - Bizancio

**«THEY MUTILATED THEMSELVES UNDULY, BY THIS VERY
DEED MAKE A DECLARATION OF THE OWN LICENTIOUSNESS».
BASIL OF ANCYRA. THE PHENOMENON OF CASTRATION
THROUGH THE TEXTS OF THE FATHERS AND CHURCH
WRITERS IN THE BYZANTINE EMPIRE.**

Abstract: Originally, the word “eunuch” meant “the keeper of the bed.” Over time, the term “eunuch” had the meaning of one who could not have intercourse or procreate, because either his genitals or his gonads have been removed. In the Church, the phenomenon of castration is evident in monastic circles. Of

course, there is no shortage of reactions and restrictions on when a eunuch can or cannot join the clergy. The words of Jesus in Matthew's Gospel 19,12 caused a lot to be written and said by the Fathers of the Church regarding castration. The condemnation of voluntary castration is first found in the canons of the Holy Apostles. Subsequently, many Fathers and Ecumenical Councils referred to the phenomenon of castration in relation to the clergy and monasticism. In this paper, we will examine the phenomenon of castration in the Christian teaching on the clergy and monasticism.

Keywords: castration - Christianity - kingdom of Heaven - Byzantium.

Recibido: 03.05.2022 - **Aceptado:** 22.07.2022

Correspondencia: Dr. Eirini Artemi, Post-Docs, PhD, MA

E-Mail: eartemi@theol.uoa.gr

Associate Professor of History of Dogma, Patristic and Dogmatic Theology in
the Hellenic Open University, postgraduate program of Theology

Professor of the Israel Institute of Biblical Studies

of the Hebrew University of Jerusalem

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8852-9907>

1. Το ανθρώπινο σώμα ως δημιούργημα του Θεού στη θεολογία του Χριστιανισμού.

Tο ανθρώπινο σώμα είναι δημιούργημα του Θεού, αφού ο άνθρωπος επλάσθη «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὄμοιώσιν»¹.

Αποτελεί ναό τού Αγίου Πνεύματος: «Οὐκ οἴδατε ὅτι τό σώμα ὑμῶν ναός τοῦ ἐν ὑμίν Άγιου Πνεύματος ἔστιν, οὗ ἔχετε ἀπό Θεοῦ καὶ οὐκ ἔστέ ἔαυτῶν;»² ή «ναό του Θεού»³. Για τον λόγο αυτόν οιαδήποτε ενέργεια αμαυρώνει το ανθρώπινο σώμα, είναι κατακριτέα και καταδικαστέα από τη διδασκαλία των Πατέρων και των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων.

Η αξία τού σώματος τονίζεται μέσα από την ενανθρώπηση του δευτέρου Προσώπου τής Αγίας Τριάδας, του Θεού Λόγου. Ο προαιώνιος Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος, ενηνθρώπησε για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε Θεοί. Μέσα από την ενανθρώπηση του Θείου Λόγου, το ανθρώπινο σώμα ανακαινίζεται και εκφεύγει από τη φθορά

1 Γέν. 1: 26-28.

2 Α΄ Κορ. 6:19

3 Α΄ Κορ. 3:16.

και τα δεσμά του θανάτου. Επιπλέον, ο Χριστός ανεστήθη ενσώματος⁴ και το σώμα Του είχε υλική υπόσταση, αλλά ήταν απηλλαγμένο από την αμαρτία. Το γεγονός ότι ο Χριστός λέει στον Θωμά να τον αγγίξει για να διαπιστώσει ο ίδιος ο μαθητής τις πληγές στο σώμα του Αναστημένου Κυρίου Του⁵, το ότι συντρώει με τους μαθητές Του⁶ με σκοπό να αποδείξει τη σωματικότητά Του, είναι απόδειξη της τιμής που απέδωσε ο Κύριος μας στο ανθρώπινο σώμα. Επιπλέον, διαβάζοντας κάποιος τα θαύματα του Κυρίου μπορεί να διαπιστώσει τη σημασία που έδιδε ο Κύριος γενικά για το ανθρώπινο σώμα, αφού ενδιαφέρεται και μεριμνά όχι μόνο για τη θεραπεία των ψυχικών νοσημάτων των ασθενών ή των αμαρτιών τους αλλά και για τη θεραπεία των σωμάτων τους από τις διάφορες ασθένειες που τα ταλάνιζαν⁷.

Γενικότερα μέσα από τη θεολογία τής Εκκλησίας γίνεται φανερό ότι είναι καταδικαστέα οιαδήποτε βλάβη ή φθορά του ανθρώπινου σώματος, παραμέληση της φροντίδας του ή ενέργειες που δείχνουν κατάχρησή του, όπως η πορνεία, η αρσενοκοιτία, η γαστριμαργία, ο ευνουχισμός κ.λπ. Για τον λόγο αυτόν, η Εκκλησία κατεδίκασε αιρέσεις, όπως τον Μαρκιωνιτισμό, τον Μανιχαϊσμό και τον δοκητισμό που κατεδίκαζαν το ανθρώπινο σώμα ως πηγή μολυσμού και θεωρούσαν ότι έπρεπε ο άνθρωπος να απαλλαγεί από αυτό μέσω τής εξουθένωσής του με διάφορους τρόπους. Η απάντηση στη δήθεν μιαρότητα του σώματος έρχεται από τον λόγο του Αββά Ποιμένος: «Ημεῖς οὐκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, ἀλλά παθοκτόνοι»⁸. Τέλος, στην Εκκλησία, η αξία του σώματος παραμένει σημαντική ακόμη και μετά τον θάνατο του ανθρώπου. Για τον λόγο αυτόν απορρίπτεται η καύση τού σώματος στους χριστιανούς. Για τον λόγο αυτόν ο ψαλμωδός υπογραμμίζει ότι: «Κύριος φυλάσσει πάντα τά ὄστα αὐτῶν, ἐν ἐξ αὐτῶν οὐ συντριβήσεται»⁹.

4 Λουκ. 24:42.

5 Ιω. 20:27.

6 Ιω. 21: 12-15.

7 Λουκ. 8:41-56. Μαρκ. 2:1-12. Ιω. 9:1-41. Λουκ. 17:12-19, κ.λπ.

8 Ποιμένος Αββά, *Αποφθέγματα Πατέρων* 184, PG 65, 368A.

9 Ψαλμ.33:21.

2. Η διδασκαλία τής Βίβλου, των Πατέρων και των Συνόδων για τους ευνούχους

«Εἰσὶ γάρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω. καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἔαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω.»¹⁰. Οι λόγοι αυτοί τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού απετέλεσαν αφορμή για να γραφτούν και να ειπωθούν πολλά από τους Πατέρες της Εκκλησίας σχετικά με τον ευνουχισμό.

Ο Χριστός αναφέρει στους ανωτέρω λόγους του στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο τρεις κατηγορίες ευνούχων. Ήταν εκείνοι που εγεννήθησαν χωρίς πλήρη ανδρικά γεννητικά όργανα. Άρα ήταν ευνούχοι από την κοιλία τής μητέρας τους, οι εκ «σπάδωνας»¹¹. Εκείνοι που ευνουχίστηκαν από άλλους ανθρώπους ως αποτέλεσμα μίας αιχμαλωσίας τους ή μία τιμωρίας τους ή εξαιτίας μίας ασθένειας, οι «εκ θλιβίας» και οι «εκτομίας» αλλά και εκείνοι που ευνουχίστηκαν μεταφορικά, δηλαδή επηρεάστηκαν από το κήρυγμα του Χριστού, των Αποστόλων, των Πατέρων και απεφάσισαν να ακολουθήσουν τον μοναχισμό, δηλαδή τον δρόμο τής εγκράτειας από το ερωτικό στοιχείο και τον ασκητισμό¹². Οι τελευταίοι επέλεξαν μεταφορικά να γίνουν ευνούχοι, δηλαδή να διατηρήσουν την παρθενία τους και να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Χριστού που παρέμεινε εκούσια ἄγαμος και παρθένος, χωρίς να έχει ροπή προς οιαδήποτε σαρκική σεξουαλική έλξη¹³.

Οσοι ανήκαν στην κατηγορία των ευνούχων που προήλθαν από χειρουργική επέμβαση, αυτοί διηρούντο σε δύο κατηγορίες: α. σε εκείνους που είχαν κομμένους του όρχεις τους και το μόριό του¹⁴. Αυτοί ήταν αδύνατο να αναπτύξουν ολοκληρωμένες σχέσεις με γυναίκα, αφού δεν είχαν γεννητικά όργανα, β. σε όσους τούς είχαν αφαιρέσει τους όρχεις αλλά όχι το μόριο τους¹⁵. Εκείνοι είχαν σεξουαλικές σχέσεις αλλά δεν

10 Ματθ. 19:12.

11 Αγαπίου Ιερομονάχου & Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον*, (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κ. Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

12 Οπ.αν.

13 Οπ.αν.

14 Οπ.αν.

15 «Ἄπο δὲ τοὺς τοιούτους ἐκτομίας, ἄλλων μὲν εἶναι κομμένα, καὶ τὰ δίδυμα, καὶ ὁ καυλός, οἱ ὅποιοι δὲν δύνανται πλέον μὲ γυναῖκα νὰ συνευρεθῶσιν, ἄλλου δέ, εἶναι

μπορούσαν να τεκνοποιήσουν. Στο είδος αυτό των ευνούχων ανήκε ο Πετεφρής, ο ευνούχος του Φαραώ και αρχιμάγειράς του, ο οποίος υπήρξε και έγγαμος¹⁶. Αλλά και η Σοφία Σειράχ διατυπώνει λόγο για την επιθυμία ενός ευνούχου να συνάψει ολοκληρωμένες σχέσεις ερωτικές με παρθένο «βλέπων ἐν ὄφθαλμοῖς καὶ στενάζων ὥσπερ εὐνοῦχος περιλαμβάνων παρθένον καὶ στενάζων»¹⁷.

Στην επιστολή προς Γαλάτας κατά την ερμηνεία τού Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο Απόστολος Παύλος κρίνει άξιον για κατάρες εκείνον που έχει αυτοευνούχισθεί. «Ο δὲ θεῖος Ἀπόστολος, κατάρας ὑπεύθυνον κρίνει, ἐκεῖνον ὃπου εὐνουχίσῃ τὸν ἑαυτόν του. Οὕτω γὰρ καταράται τοὺς ἀναστατοῦντας τοὺς Γαλάτας, καὶ ὅφελον καὶ ἀποκόψονται (ἥτοι εὐνουχισθήσονται), οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς¹⁸». Παρόλη, όμως, την αρνητική στάση την οποίη τηρούσε η Εκκλησία απέναντι σε όσους είχαν αυτοευνούχιστεί, αυτό δεν την εμπόδισε να αναγνωρίσει ως μάρτυρες και αγίους πολλούς ευνούχους που είχαν μαρτυρήσει για την πίστη τους. Τέτοιοι υπήρξαν ο Δωρόθεος και ο Γοργόνιος, οι οποίοι υπηρετούσαν στο παλάτι τού ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, ήταν ευνούχοι και μαρτύρησαν για την πίστη τους στον Χριστό¹⁹.

Στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε έναν πλούσιο Αιθίοπα ευνούχο να γίνεται δεκτός στους κόλπους τής πρώτης χριστιανικής κοινότητας και να βαπτίζεται, ύστερα από τη συζήτηση που είχε με τον διάκονο Φίλιππο. Οι ευνούχοι αποτελούσαν μία πολύ ισχυρά και πλούσια τάξη την περίοδο αυτή αλλά και παλαιότερα²⁰. Μάλιστα τα μέλη της

μόνον κομμένα τά δίδυμα, ἀλλ᾽ ὅχι καὶ ὁ καυλός: οἵτινες καὶ μὲ γυναῖκας ἡμποροῦν νὰ ἀμαρτάνουν, ἀγκαλιὰς καὶ νά μήν κάμνουν παιδί, καὶ πόλεμον σφοδρότερον αἰσθάνονται ἀπό ἐκεῖνον ὃπου ἔχουσι τὰ μόρια ὅλα καὶ παιδόποιούσι», Αγαπίου Ιερομονάχου & Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητῆς νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13, υποσ. 1.

16 «έκτήσατο αὐτὸν Πετεφρής ὁ εὐνοῦχος Φαραώ, ὁ ἀρχιμάγειρος, ἀνὴρ Αἰγύπτιος», Γέν. 39:1.

17 Σοφ. Σειράχ 30:20

18 Γαλ. 5:12. Αγαπίου Ιερομονάχου & Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητῆς νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13

19 Κ. Διάδος, *H θέση των ευνούχων στο Βυζάντιο και η δράση τους στην αυλή κατά την πρώιμη και μέση περίοδο*, (Θεσσαλονίκη 2016), σ. 29.

20 Ι. Παναγόπουλος, *H ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων*, τ.

ανήκαν στην ελίτ τής εποχής, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει χρησιμοποιώντας σύγχρονους όρους. Με το βάπτισμα του ευνούχου μπορεί να υπογραμμιστεί ότι στους κόλπους τής Εκκλησίας, όλοι γίνονται δεκτοί ανεξαρτήτως των «ιδιαίτερων» χαρακτηριστικών τους ή της διαφορετικότητας τους, αρκεί να έχουν την οπτική τής ψυχής ανοικτή για να δεχθούν τον λόγο του ενανθρωπίσαντος Κυρίου.

Οι Αποστολικοί Κανόνες²¹ 22^{ος} και 23^{ος} θεωρούν τον οικειοθελή ευνούχισμό ως απαγορευτικό εμπόδιο για να γίνει κάποιος κληρικός: «Ο ἀκρωτηριάσας ἔαυτὸν μὴ γινέσθω κληρικός· αὐτοφονευτῆς γὰρ ἐστιν ἔαυτοῦ, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ δημιουργίας ἐχθρός»²², «Εἴ τις κληρικὸς ὃν, ἔαυτὸν ἀκρωτηριάσοι, καθαιρείσθω· φονεὺς γὰρ ἐστιν ἔαυτοῦ»²³. Επιπλέον, ο λαϊκός, που ευνουχίζεται είναι αφορισμένος για τρία έτη, αφού απεπειράθη να προκαλέσει κακό στον εαυτό του. Η αιτιολόγηση αυτή βασίζεται στο ότι πολλοί που ευνουχίζοντο δεν κατόρθωνταν να επιβιώσουν λόγω επιπλοκών και εσωτερικής αιμορραγίας²⁴.

A΄, (Αθήνα: εκδόσεις Ακρίτα, 1991), σ. 243.

21 Υπάρχουν τρία είδη ευνούχων σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη: ««Εἰς τρία διαιροῦνται οἱ εὐνοῦχοι, εἰς σπάδωνας, θλιβίας, καὶ ἐκτομίας. Καὶ σπάδωνες μὲν εἶναι ἐκεῖνοι ποῦ ἐγεννήθησαν ἀπὸ τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς τῶν, χωρὶς δίδυμα καὶ παιδογόνα μόρια,... θλιβία δὲ εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν ὅποιων τὰ παιδογόνα μόρια ἔθλιψαν καὶ ἐσφιγγάν οἱ γονεῖς των, ὅταν ἦταν νήπια, καὶ τὰ ἔκαμαν ἄχρηστα πρὸς παιδοποίαν, μὲ τὸ σφρίγγιμον ἐκεῖνο, ἐκτομία δὲ εἶναι ἐκεῖνοι ὅπου ἐπέβαλον τὰ γεννητικὰ μόρια, ἢ μὲ μαχαίρι, ἢ μὲ ἄλλην τέχνην καὶ μηχανήν. Τούτων οὕτω προγεγνωσμένων, λέγει ὁ παρών Κανὼν· ἀνίσως τινάς ἔγινε εὐνοῦχος ἀπὸ κακίαν καὶ βλάβην ἀνθρώπων, ἢ εἰς καιρὸν διωγμοῦ ἐκόπησαν ἀπὸ τοὺς διώκτας τὰ παιδογόνα μόρα τῶν ἀνδρῶν· ἢ ἐγεννήθη ἔτσι ἐκ κοιλίας μητρός του, εἶναι δὲ ἀξιος δὶ' ιερωσύνην, ἃς γίνεται Ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς δέν ἔγινεν αἵτιος τοῦ τοιούτου εὐνούχισμοῦ, ἀλλ᾽ ἢ ύπὸ φύσεως, ἢ ύπὸ πονηρῶν ἀνθρώπων, ἔπαθε τὸ τοιοῦτο κακόν, διὰ τὸ ὅποιον πρέπει μάλιστα νὰ ἐλεῖται, καὶ ὅχι νὰ μισῆται, καὶ νὰ παιδεύηται...»», Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

22 Τεροί Κανόνες τῶν Αγίων καὶ Πανσέπτων Αποστόλων, Κανόνας 22, Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

23 Κανόνας 23, Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13: «Εἴ τις κληρικὸς ὃν, ἔαυτὸν ἀκρωτηριάσοι, καθαιρείσθω· φονεὺς γάρ ἐστιν ἔαυτοῦ».

24 Κανόνας 24: «Λαϊκός ἔαυτὸν ἀκρωτηριάσας, ἀφοριζέσθω ἔτη τρία· ἐπίβουλος

Αντίθετα στο 21^ο κανόνα των Αποστόλων τονίζεται ότι, αν κάποιος ευνουχισθεί χωρίς τη θέλησή του, αν είναι άξιος μπορεί να γίνει όχι μόνον κληρικός αλλά και επίσκοπος, «Εύνοοῦχος, εἰ μὲν ἐξ ἐπιτρείας ἀνθρώπων ἐγένετο τις, ἢ ἐν διωγμῷ ἀφῆρεθη τὰ ἀνδρῶν, ἢ οὕτως ἔφυ, καὶ ἔστιν ἄξιος, ἐπίσκοπος γινέσθω»²⁵. Αντίθετα στον 22^ο κανόνα των Αποστόλων σημειώνεται ότι όποιος ευνουχιστεί από μόνος του ή ορίσει σε κάποιον άλλον να τον ευνουχίσει, τότε δεν πρέπει να γίνεται κληρικός, αφού φόνευσε ο ίδιος τον εαυτό του και κατέστρεψε κάτι που είναι κατασκευασμένο από τον Θεό²⁶. Στην ερμηνεία του συγκεκριμένου κανόνα στο *Πηδάλιον* τονίζεται η οικτρή κατάσταση του ευνούχου που γίνεται με τη δική του θέληση, αφού καταστρατηγεί τη φύση που τού έδωσε ο Θεός αλλά και τον σκοπό της ανδρικής φύσης του πού είναι να τίκτει τέκνα. Επιπλέον, δεν μπορεί να ενεργήσει ούτε ως γυναίκα, αφού δεν μπορεί να κυοφορήσει²⁷.

Στους πρώτους αιώνες του Χριστιανισμού, ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας και Απολογητής (100-165) εκφράζει την άποψη για το πόσο απαίσιο επιλογή ήταν ο ευνουχισμός, ενώ σημειώνει ότι κανένας ιατρός δεν

γάρ ἐστι τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς» Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 14.

25 Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

26 «Ο ἀκρωτηριάσας ἑαυτὸν μὴ γινέσθω κληρικός· αὐτοφονευτῆς γάρ ἐστιν ἑαυτοῦ, καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ δημιουργίας ἔχθρός», Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

27 «Ο μὲν ὀντότερο εἰρημένος Κανὼν ὥριζει διὰ τοὺς εὐνουχισθέντας στανικῶς, ὁ δὲ διὰ τοὺς εὐνουχισθέντας θεληματικῶς, λέγων δόπιος ἥθελεν εὐνουχίσῃ τὸν ἑαυτὸν του μὲ τὸ θέλημά του, ὑγιῆς ὡν. ἢ μὲ τὰ χέρια του, ἢ βάλῃ ἄλλον καὶ τὸν εὐνουχίσῃ, ἃς μὴ γίνεται Κληρικός ἐπειδὴ αὐτὸς εἶναι μοναχὸς φονεὺς τοῦ ἑαυτοῦ του, καὶ ἔχθρὸς τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Διότι δὲ οὐ μὲν Θεοῦ ἐδημιούργησεν αὐτὸν ἄνδρα, μὲ δῆλα τὰ παιδογόνα μόρια· αὐτὸς δὲ ἐκβάλλοντας αὐτά, μεταβάλλει τὸν ἑαυτὸν του εἰς μίαν ἀλλόκοτον, καὶ παράξενον φύσιν: ἐπειδὴ, οὔτε ἄνδρας εἶναι, διατὶ δὲν δύναται νὰ ἐνεργήσῃ τὰ τῶν ἀνδρῶν, καὶ νὰ γεννήσῃ ὅμοιον αὐτῷ ἄνθρωπον· οὔτε πάλιν γυνή, διότι δὲν δύναται τὰ τῶν γυναικῶν νὰ πάθῃ, ἦτοι νὰ ἐγγαστρωθῇ, καὶ νὰ γεννήσῃ ώς αἱ γυναῖκες, ἀλλὰ τρόπον τινὰ εἶναι ἔνα τρίτον τέρας, καὶ ὡσὰν νὰ εἰτῇ τινάς, εἶναι μέσον ἄνδρῶν καὶ γυναικῶν», Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητής νηός, της μόνης αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 13.

μπορούσε να προχωρήσει σε ευνουχισμό οποιουδήποτε άλλου, αν δεν υπήρχε η σύμφωνη άποψη του Βασιλέα ή του ηγεμόνα τής περιοχής. Με αυτό τον τρόπο ο Ιουστίνος απεπείρετο να εμποδίσει τον ευνουχισμό, ως τιμωρία κάποιου ή με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευσή του ή εξαιτίας κάποιας ασθένειας²⁸.

Ένας σημαντικός θεολόγος της Εκκλησίας, ο οποίος ήθελε τόσο πολύ να αφιερωθεί στην ασκητική ζωή και να διαφυλάξει την παρθενία του αναπόσπαστος από σαρκικές ηδονές, υπήρξε ο Ωριγένης (185-251). Ο χαλκέντερος θεολόγος επηρεάστηκε από τους λόγους του Κυρίου στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο σχετικά με τους ευνούχους. Απεπειράθη δε, να τα εφαρμόσει πιστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον αυτοευνουχισμό του²⁹, προκειμένου να αποφύγει τον οποιοδήποτε σεξουαλικό σκανδαλισμό. Συγκεκριμένα, ο Ευσέβιος Καισαρείας σημειώνει, «Ἐν τούτῳ δὲ τῆς κατηχήσεως ἐπὶ τῆς Ἀλεξανδρείας τοῦργον ἐπιτελοῦντι τῷ Ὡριγένει πρᾶγμά τι πέπρακται φρενὸς μὲν ἀτελοῦς καὶ νεανικῆς, πίστεώς γε μὴν ὁμοῦ καὶ σωφροσύνης μέγιστον δεῖγμα περιέχον. τὸ γάρ· εἰσὶν εὐνούχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἔαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἀπλούστερον καὶ νεανικώτερον ἐκλαβών, ὁμοῦ μὲν σωτήριον φωνὴν ἀποπληροῦν οἱόμενος, ὁμοῦ δὲ καὶ διὰ τὸ νέον τὴν ἡλικίαν ὄντα μὴ ἀνδράσι μόνον, καὶ γυναιξὶ δὲ τὰ θεῖα προσομιλεῖν, ὡς ἀν πᾶσαν τὴν παρὰ τοῖς ἀπίστοις αἰσχρᾶς διαβολῆς ὑπόνοιαν ἀποκλείσειν, τὴν σωτήριον φωνὴν ἔργοις ἐπιτελέσαι ὥρμήθη, τοὺς πολλοὺς τῶν ἀμφ’ αὐτὸν γνωρίμων διαλαθεῖν φροντίσας»³⁰.

Ο ίδιος ο Ωριγένης, όμως, στην ερμηνεία τού συγκεκριμένου χωρίου στην πραγματεία *Περὶ Εὐχής* ερμηνεύει το ίδιο χωρίο ολληγορικά και μάλιστα επικρίνει εκείνους που το εφήρμοσαν κατά γράμμα, χρησιμοποιώντας παράφραση του χωρίου του Δευτερονομίου: «Οὐκ εἰσελεύσεται θλαδίας οὐδὲ ἀποκεκομμένος εἰς τὴν ἐκκλησίαν Κυρίου»³¹, γράφει «Εἰ δέ ἐστι τὶς διαφορὰ ἐκκλησίας καὶ συναγωγῆς τῆς μὲν κυρίως ἐκκλησίας οὐκ ἔχουσσης «σπῖλον ἢ ῥυτίδα ἢ τι τῶν τοιού των ἀλλὰ» ἀγίας καὶ ἀμώμου τυγχανούσσεις, εἰς ἣν οὕτε ὁ «ἐκ πόρνης» εἰσέρχεται οὕτε ὁ

28 Ιουστίνου Μάρτυρος, Απολογητή, *Απολογία 1*, PG 6, 373AB.

29 Π. Χρήστου, «Ωριγένης», *ΘΗΕ* 12, στηλ. 573-591, συγκεκριμένα 575. Του ιδίου, *Ελληνική Πατρολογία Τόμος Β' Περίοδος Διωγμάν*, (Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών 1978), σ. 805-882.

30 Ευσέβιος Καισαρείας, *Εκκλησιαστική Ιστορία*, 6.8.1-5, PG 20, 536-537.

31 Δευτ. 23:2

«θλαδίας»³² ή «ἀποκεκομμένος»³³.

Η Α Οικουμενική Σύνοδος απαγορεύει να γίνει κάποιος κληρικός ή να παραμείνει στον κλήρο όποιος που έχει αυτοενυχιστεί ή οικειοθελώς έχει επιλέξει τον ευνουχισμό με τη βοήθεια ιατρού. Η απαγόρευση, όμως, αυτή δεν ίσχυε, αν ο ευνουχισμός του προήρχετο από κάποια ασθένεια ή προέκυπτε ως συνέπεια αιχμαλωσίας σε εχθρούς ή ως τιμωρία που τού είχε επιβληθεί³⁴. Συνεπής στις αποφάσεις τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, ο Κωνσταντίνος ο Μέγας με νόμο επέβαλε να τιμωρείται αυστηρά με κεφαλική ποινή, όποιος εκτέμνει είτε ελεύθερον είτε δούλον με ή χωρίς τη συναίνεσή του³⁵.

Βεβαίως, μπορεί ορισμένοι ευνούχοι να έφταναν στην πράξη αυτή για λόγους ηδονής αλλά πολλοί ήταν εκείνοι που ακολουθούσαν το παράδειγμα του Ωριγένη, και προέβησαν στην εν λόγω πράξη, διότι ερμήνευαν

32 Θλαδίας: ευνούχος, αυτός που έχει «εκτεθλασμένους», σπασμένους τους όρχεις.

Αποκεκομμένος: Αυτός που έχει τους όρχεις του κομμένους. Αναλογικότερα οι μέθοδοι ευνουχισμού σύμφωνα με τον βυζαντινό ιατρό του 7ου αιώνα, Παύλο Αιγινίτη, στο έργο του «Επιτομή της Ιατρικής» ήταν: «διττὸς δέ ἐστιν οὗτος, ὁ μὲν κατὰ θλάσιν, ὁ δὲ κατ' ἐκτομὴν. Ὁ μὲν κατὰ θλάσιν οὐτως ἐπιτελεῖται· ἔτι νήπια ὄντα τὰ παιδία ἐπικαθίζεται εἰς λεκάνην θερμοῦ ὑδατος· ἔπειτα, ὅταν χαλασθῇ τὰ σώματα, ἐν αὐτῇ τῇ λεκάνῃ τοῖς δακτύλοις θλᾶσι τὰ διδύμια, ἐνώς οὖ ἀφανισθῇ καὶ διαλυθέντα μηκέτι τῇ ἀφῇ συνεστῶτα ὑποπέσῃ. ὁ δὲ κατ' ἐκτομὴν τρόπος τοιοῦτος ἐστιν· ὑπτιος ἐσχηματίσθω ἐπὶ βάθρου ὁ εὐνουχιζόμενος, καὶ τοῖς δακτύλοις τῆς ἀριστεράς χειρὸς πιέζεσθω ὁ ὀσχεος σὺν τοῖς διδύμοις καὶ διαταθεὶς ἐπ' ὄρθρον τεμνέσθω σμιλῇ δύο τομαῖς, μιᾷ καθ' ἐκάτερον διδύμον· ἐκπηδήσαντες δὲ οἱ διδύμοι ἐκτεμένοις διαδερόμενοι λεπτοτάτης μόνον συνεχείας τῆς κατὰ τὴν πρόσφυσιν τῶν ἀγγείων καταλιμπανομένης. οὗτος ὁ τρόπος τοῦ κατὰ θλάσιν προκέριται· οἱ γὰρ τεθλασμένοι ποτὲ καὶ συνουσίας ὀρέγονται μέρους τινός, ως ἔοικε, τῶν διδύμων ἐν τῇ θλάσει διαλανθάνοντος», Παύλου Αιγινίτη, *Επιτομή της Ιατρικής*, 6.68,19-23, στο J. L. Heiberg, *Corpus Graecorum Medicorum*, 9. 2, (Leipzig and Berlin 1924), σ. 111-112.

33 Ωριγένη Αλεξανδρείας, *Περί Ενχής*, 20.1, PG 11, 477C.

34 «ἘἜ τις ἐν νόσῳ ὑπὸ ιατρῶν ἔχειρουργήθη, ἢ ὑπὸ βαρβάρων ἔξετμήθη, οὗτος μενέτω ἐν τῷ κλήρῳ. Εἰ δέ τις ὑγιαίνων ἔαυτὸν ἔξετεμε, τοῦτον καὶ ἐν τῷ κλήρῳ ἔξεταζόμενον, πεπαῦσθαι προσήκει· καὶ ἐκ τοῦ δεῦρο, μηδένα τῶν τοιούτων χρῆναι προάγεσθαι. Ὡσπερ δὲ τοῦτο πρόδολον, ὅτι περὶ τῶν ἐπιτηδεύοντων τὸ πρᾶγμα, καὶ τολμῶντων ἔαυτοὺς ἔκτέμνειν εἴρηται· οὕτως, εἴ τινες ὑπὸ βαρβάρων, ἢ δεσποτῶν εὐνουχίσθησαν, εὑρίσκοιντο δὲ ἄλλως ἄξιοι, τοὺς τοιούτους εἰς κλῆρον προσίσται ὁ κανών», «Α' Κανόνας Α' Οικουμενικής Συνόδου», Γ. Α. Ράλλη & Μ. Ποτλή, *Σύνταγμα των θείων καὶ ιερών Κανόνων*, Β', (Αθήνησιν: εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1852), σ. 114.

35 Π. Χριστινάκη, *Θέματα Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου*, τ. Α', (Αθήνα: έκδόσεις Συμμετρία, 1994), σ. 179 - 180.

κυριολεκτικά τους λόγους του ευαγγελίου σχετικά με τον ευνουχισμό και τη Βασιλεία των Ουρανών³⁶. Οι Πατέρες και οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς τής Εκκλησίας, όπως ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς³⁷, ο Αθανάσιος Αλεξανδρείας³⁸, ο Βασίλειος Καισαρείας³⁹, ο Βασίλειος Αγκύρας⁴⁰, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος⁴¹ και ο Κύριλλος Αλεξανδρείας⁴² και άλλοι αναφέρθηκαν στο έργο τους για τους ευνούχους.

Συγκεκριμένα, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς διακρίνει μία απέχθεια προς το γυναικείο φύλο για εκείνους που επέλεξαν να ευνουχιστούν και, επιπλέον, έναν φόβο τόσο για τον γάμο όσο και για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων της καθημερινής βιωτής τους⁴³. Στη συνέχεια, ο

36 Ματθ. 19,12: «εἰσὶ γάρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὗτοι· καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ὄνθρωπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἔαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω».

37 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, *Στρωματείς*, 3.1, PG 8, 1100AB.

38 Αθανασίου Αλεξανδρείας, *Αποσπάσματα ερμηνείας στο Άσμα Ασμάτων*, PG 27, 1352C.

39 Βασίλειου Καισαρείας, *Ἐπιστολή 115, Σιμπλικίᾳ αἱρετικῇ*, PG 32, 532AB.

40 Βασίλειου Αγκύρας, *Περὶ τῆς ἐν παρθενίᾳ ἀληθοῦς ἀφθορίας πρὸς Λητόιον Ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς* 62.63, PG 30, 797C, 800A. Βασίλειου Αγκύρας, *Περὶ τούς ἐν παρθενίᾳ ἀληθοῦς ἀφθορίας πρὸς Λητόιον Ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς.*, 61, PG 30, 793A. (Το έργο αυτό απεδίδετο αρχικά στον Βασίλειο Καισαρείας. «Ο F. Cavallera τό 1905 υποστήριξε αρκετά πειστικά ότι αυτό το έργο, μολονότι τα περισσότερα χειρόγραφα το αποδίδουν στον Μέγα Βασίλειο, είναι αυτό πού ό ‘Ιερώνυμος (De viris ilistribus 89) αποδίδει στον Βασίλειο Αγκύρας. PG 30, 669-809. Πράγματι, στο έργο διαπιστώνονται ομοιουσιανικές απόψεις καὶ παρατηρήσεις ψυχολογικές καὶ ψυχοσωματικής υγεινής, πού θα μπορούσε αντίστοιχα να διατυπώσει ένας ομοιουσιανός θεολόγος καὶ ένας ιατρός (καὶ τα δύο αυτά ἡταν ο Βασίλειος Αγκύρας). Στο κείμενο εγκωμιάζεται η παρθενία καὶ υποδεικνύονται οι τρόποι καὶ οι αρετές, με τις οποίες αυτή μπορεῖ να διατηρηθεί. Με έντονη φιλοσοφικής μορφής ηθικολογία εισέρχεται αδιάκριτα σε λεπτομέρειες του ψυχοσωματικού φαινομένου της παρθενίας», Στ. Παπαδόπουλον, *Πατρολογία Β': Ο τέταρτος αιώνας*, (Αθήνα: Παρουσία, 1990), σ. 215-216)

41 Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Εἰς τὴν πρός Ρωμαίους 4,2*, PG 60, 419A-D.

42 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Λόγος ΙΘ' στηλιτευτικός κατά ευνούχων*, PG 77, 1105C-1109C.

43 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, *Στρωματείς*, 3.1, PG 8, 1100AB: «Πιθομένων, φασί· τῶν ἀποστόλων μῆτοτε ἄμεινόν ἐστι τό μή γαμεῖν, ἀποκρίνασθαι λέγουσι τὸν Κύριον· Οὐ πάντες χωροῦντι τὸν λόγον τοῦτον· εἰσὶ γάρ εὐνοῦχοι, οἱ μὲν ἐκ γενετῆς, οἱ δέ ἐξ ἀνάγκης». Ήξηγούνται δέ το ῥῆτόν ὡδέ πως· «Φυσικήν τινες ἔχουσι πρὸς γυναῖκα ἀποστροφήν ἐκ γενετῆς, οἵτινες, τῇ φυσικῇ ταύτῃ συγκράσει χρώμενοι, καλῶς ποιοῦσι

Αθανάσιος Αλεξανδρείας αναφέρεται στους ευνούχους, τους οποίους έθετε σε δύο κατηγορίες, σε εκείνους που επέλεξαν να διαβιούν μακριάν από τους σαρκικούς πειρασμούς και είχαν ευνουχιστεί μεταφορικά αλλά και σε εκείνους που είχαν γίνει ευνούχοι από τρίτου⁴⁴ς. Ο Αθανάσιος σε ουδεμία αναφορά προβάινει σε εκείνους που αυτενουχίστηκαν με την κυριολεκτική σημασία τού όρου.

Ο Βασίλειος Καισαρείας χαρακτηρίζει τους ευνούχους «θηλυδριώδεις», ενώ την ίδια λέξη θα χρησιμοποιήσει και αργότερα ο Σκυλίτζης με τη σημασία τού ανδρός που φέρεται σαν να είναι γυναίκα, «έκπεμπει κατά τῆς νήσου, στρατηγὸν ἐπιστήσας τοῖς πᾶσι Κωνσταντῖνον πατρίκιον τὸν Γογγύλιον, θηλυδρίαν ἄνθρωπον καὶ σκιατραφῆ καὶ ἀπειροπόλεμον καὶ ἔνα τῶν ἐν τῷ παλατίῳ θαλαμηπόλων»⁴⁵. Σε άλλη συνάφεια ο Μ. Βασίλειος σημειώνει ότι εκείνοι που ευνουχίστηκαν από άλλους είχαν κέρδος ότι απέφυγαν τις ηδονές και σωφρονίστηκαν χωρίς ιδιαίτερο κόπο αλλά διά σιδήρου⁴⁶. Στο ίδιο έργο του «Προς Σιμπλικίαν αἱρετικήν» ο Βασίλειος εκτοξεύει βαρείες κατηγορίες εναντίον των ευνούχων: «εὐνούχων γένος ἄτιμον καὶ πανώλεθρον τοῦτο δὴ τοῦτο ἄθηλυ, ἄνανδρον, γυναικομανὲς καὶ ἐπίζηλον, κακόμισθον, εὐμετάβλητον, ἀμετάδοτον, πάνδοχον, ἀπροσκορές, κλαυσίδειπνον, ὁξύθυμον, χρυσομανές, ἀπηνές, θηλυδριώδες, γαστρίδουλον»⁴⁷. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι ο επίσκοπος Καισαρείας δεν είχε καμμία εκτίμηση προς

μή γαμοῦντες. Οὗτοι, φασίν, εἰσίν, οἱ ἔκ γενετῆς εὐνοῦχοι. Οἱ δέ ἐξ ἀνάγκης, ἐκεῖνοι οἱ θεατρικοί ἀσκηταί, οἵτινες διά τὴν ἀνθολκήν τῆς εὐνοῦχίας κρατοῦσιν ἔαυτῶν· οἱ δέ ἐκτετμημένοι κατά συμφορά εὐνοῦχοι γεγόνασι κατά ἀνάγκην. Οἱ τοίνυν κατά ἀνάγκην οὐ κατά λόγον εὐνοῦχοι γίνονται· οἱ δέ ἔνεκα τῆς αἰώνιου βασιλείας εὐνουχίσαντες ἔαυτούς, διά τὰ ἐκ τοῦ γάμου, φασί συμβαίνοντα, τὸν ἐπιλογισμόν τοῦτον λαμβάνουσιν τὴν περί τὸν πορισμόν τῶν ἐπιτηδείων ἀσχολίαν δεδιότες».

44 Αθανασίου Αλεξανδρείας, *Ἀποσπάσματα ερμηνείας στο Άσμα Ασμάτων*, PG 27, 1352C: «οὐ μάχαιραν ἐπιβάλλων, καθάπερ τινὲς τῶν ἀνθρώπων ποιοῦσιν, ἀλλὰ, καθὼς εἴπεν ὁ Κύριος, ὅτι· Εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἔαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ἀνθρωποι μὲν γάρ ἀνθρώπους εὐνουχίζουσιν οὐ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν βασιλείαν τῶν γυναικῶν ἔαυτῶν καὶ διὰ τήρησιν, καὶ διὰ ὑπερηφανίαν».

45 Ιωάννου Σκυλίτζη, *Σύνοψις ἱστοριῶν*, 245-246.39-42, Ioannis Skylitzae, *Synopsis Historiarum*, CFHB, Series Berolinensis, 5, (Berlin: publ. I. Thurn, 1973)

46 Βασίλειος Καισάρειας, *Ἐπιστολή 115*, *Σιμπλικία αἱρετικῇ*, PG 32, 532B: «Οὗτοι μὲν σωφρονοῦσι ἄμισθα διὰ σιδήρου».

47 Οπ.π., PG 32, 532B.

όσους επιλέγουν να γίνουν ευνούχοι.

Ο Βασίλειος Αγκύρας σημειώνει ότι μπορεί ο ευνούχος να είναι διηγεκώς απηλλαγμένος από τη ροπή τής αμαρτίας όσον αφορά στα του σεξουαλικού βίου του: «Πόσω πλέον δεῖ τά ὅρθενα σώματα, κάν εύνουχων ἦ, τήν παρθένον φυλάττεσθαι; Κάν εύνουχος γάρ ἦ, ἀλλ’ ἀνήρ ἐστι τήν φύσιν [...] οὕτω καὶ ὁ ἄρσην ἀποκεκομμένος τά μόρια, ἄρσην ὅμως ἐστί τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ πάθους. Διό καὶ αὐτός κατά τό ὅμοιον σχηματισάμενος πρός τήν πράξιν, ἔρωτος πνέει καὶ ἐκτόπου μανίας. Άλλα καὶ ὄρμῶν πρός τήν συμπλοκήν, κάν μή φθείρῃ τῷ μέρει ἐκείνῳ ἐνοχλῶν τῇ θηλείᾳ, ὅμως αὐτός μέν ως φθείρας, τήν ἐπιθυμίαν οὕτως ὑπό τῆς φαντασίας διάκειται. Τήν δέ πρός τήν ἀμαρτίαν πικρότερον ἐρεθίζων, φθείρει μέν ὅλον τὸν νοῦν, καὶ τό σῶμα δέ πρός τήν τῆς φθορᾶς πρᾶξιν οἰστρεῖν»⁴⁸.

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος σημειώνει και εκείνος με τη σειρά του για τα τρία είδη ευνούχων: «Είστιν εύνουχοι, οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρός ἐγεννήθησαν οὕτως· καὶ εἰσὶν εύνουχοι, οἵτινες εύνουχισθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· καὶ εἰσὶν εύνουχοι, οἵτινες εύνουχισαν ἐαυτούς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν»⁴⁹. Στην Ομιλία για την Κυριακή του Παραλύτου τονίζει ότι ο Χριστός αναφέρει τρεις τρόπους ευνουχισμού, τους οποίους έχει παρουσιάσει σε άλλο έργο του ο ίδιος⁵⁰ και προσθέτει ότι τους δύο τρόπους ευνουχισμού τούς αφήνει αιβράβευτους ο Χριστός στη διδασκαλία Του και τον έναν μόνο βραβεύει με τη βασιλεία των Ουρανών⁵¹, δηλαδή την εγκράτεια απέναντι στις ηδονές. Άρα, εδώ η αγαμία ταυτίζεται με τον ήθικό ευνουχισμό και όχι με τον φυσικό.

Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας κατηγορεί τους ευνούχους για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι υποκύπτουν στο πάθος της ομοφυλοφιλίας. Τονίζει μάλιστα ότι ευρίσκονται σε δεινή θέση, διότι η ακολασία της σάρκας τούς οδηγεί ώστε να συμπεριφέρονται ως γυναίκες στη σεξουαλική πράξη, αν και θα ήθελαν να μπορούν να ενεργούν ως άνδρες⁵². Στο σημείο αυτό ο Κύριλλος υπογραμμίζει ότι, όσοι γίνονταν ευνούχοι, σκοπό

48 Βασίλειον Αγκύρας, *Περὶ τῆς ἐν παρθενίᾳ ἀληθοῦς ἀφθορίας πρός Λητόιον Επίσκοπον Μελιτηνῆς* 62.63, PG 30, 797C, 800A.

49 Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Ομιλίες εἰς το κατά Ματθαίον*, PG 58, 599.

50 Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Ομιλίες εἰς το κατά Ματθαίον*, PG 58, 599-600.

51 Όπ.αν., PG 58, 600.

52 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Λόγος στηλιτευτικός κατά ευνούχων*, ΙΘ, PG 77, 1108AB.

είχαν να ικανοποιήσουν τις ομοφυλοφιλικές τάσεις τους, παριστάνοντας τις γυναίκες⁵³. Από την άλλη, οι ίδιοι, όταν συνευρίσκονται ερωτικά με γυναίκες, τούς φέρονται με χυδαίο τρόπο⁵⁴. Ο Κύριλλος μας θυμίζει κάτι ανάλογο της σύγχρονης εποχής. Σήμερα, ορισμένοι άνδρες που «θεωρούν ότι έχουν γυναικεία φύση» και λαμβάνουν ορμονική θεραπεία προκειμένου να αποκτήσουν γυναικεία εξωτερικά χαρακτηριστικά καταλήγουν να διάγουν βίο ως υποχείρια ερωτικά επί πληρωμή. Ως τρανσέξουαλ είναι δυστυχισμένοι, διότι γίνονται όργανα ικανοποίησης της ηδονής κάποιων άλλων ανδρών, οι οποίοι τούς μεταχειρίζονται με πολύ άσχημο και εξευτελιστικό τρόπο, ενώ καθημερινά πρέπει να λαμβάνουν χάπια για την ορμονική θεραπεία και για να παραμένουν στα χαρακτηριστικά τού «γυναικείου φύλου» που έρχεται σε αντίθεση με το φύλο που η φύση τους έδωσε. Από την άλλη, πολλοί από αυτούς που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες και με γυναίκες, επιχειρούν να ευτελίζουν τις τελευταίες, διότι αισθάνονται λύπη λόγω της του ότι δεν έχουν γεννηθεί με γυναικεία φύση.

Ο ε' κανόνας τής Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου ρητά τονίζει ότι, αν κάποιος είναι ευνούχος (θεωρούμε ότι αναφέρεται σε εκείνου μάλλον που ήταν από τη φύση του ή έχει ευνουχιστεί ακουσίως), καλείται να διαφυλάξει τον εαυτό του και να μη συγκατοικεί με ανθρώπους που εγείρει διάφορες υποψίες και δημιουργεί κατηγορίες εναντίον του, διότι έτσι, αν είναι κληρικός, οφείλει να καθαιρεθεί, ενώ αν είναι λαϊκός πρέπει να αφοριστεί⁵⁵. Οπότε στον κανόνα αυτόν δεν καταδικάζεται μόνον η πράξη

53 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Λόγος στηλιτευτικός κατά ευνούχων*, ΙΘ, PG 77, 1108AB.

54 Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Λόγος στηλιτευτικός κατά ευνούχων*, ΙΘ, PG 77, 1108C, μτφρ. Παντοκράτορος, <https://www.impantokratoros.gr/638285CB.el.aspx>: «Οπως τά πορνίδια, περιστρέφουν μέ απρέπεια τό κεφάλι ἀπό δῶ κι ἀπό κεῖ καὶ γελοῦν ἀκράτητα καὶ μέ ἀναίδεια, ὑποδηλώνοντας φανερή ὑποδούλωση στόν οἴστρο. Ἐτσι, ἀφ' ἐνός φθείρονται ώς γυναῖκες, μαλακά κατακλινόμενοι καὶ ἐκθηλυνόμενοι μέ τούς ἄνδρες, ἀφ' ἔτέρου δέ, κοιμώμενοι μέ τίς γυναῖκες ώς φύλακες καὶ εικόνες σωφροσύνης δῆθεν, αἰσχροπραγοῦν ἀναίσχυντα καὶ ἀσύστολα. Καὶ αὐτοὶ λοιπόν, φθειρόμενοι μέ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπό ἄνδρες βεβήλουνται καὶ ἀνοσίους, ἐκθηλύνονται καὶ καταμολύνονται μέσω τῆς παρὰ φύσιν ἀνοσιοργίας καὶ σιχαμάρας. Οἱ ίδιοι δέ σάν λυσσασμένα σκυλιά καταμολύνουν καὶ καταβλάπτουν γυναικάρια ταλαίπωρα, «πού ἔχουν σωρούς ἀπό ἀμαρτίες», ὅπως ἔχει λεχθεῖ καὶ, τό χειρότερο καὶ πιό ἐλεεινό, ἐξ αἰτίας αὐτοῦ γίνονται αἴτιοι καὶ πρόξενοι καὶ μέτοχοι τῆς ἀπεράντου κολάσεως, καὶ ἐκεῖνοι πού φθείρουν καὶ ἐκεῖνοι πού φθείρονται»

55 «Εἰ δὲ παραβαίνει τις τὰ παρ' ἡμῶν ὄρισθέντα, καθαιρείσθω. Τὸ αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ οἱ εὐνούχοι παραφυλαττέσθωσαν, τὸ ἄμεμπτον ἐαυτοῖς προνοούμενοι παραβαίνοντες

τού ευνουχισμού αλλά η πιθανή χρήση του ευνούχου ως αντικειμένου ικανοποίησεως σεξουαλικών επιθυμιών από άλλους⁵⁶.

Ο Μαλάς μάλιστα αναφέρει ότι την εποχή τού αυτοκράτορα Ιουστινιανού ορισμένοι αρσενοκοιτούντες επίσκοποι απεμακρύνθησαν από τις επισκοπές τους⁵⁷. Σε αυτούς ο αυτοκράτορας επέβαλε την τιμωρία τής καυλοτομίας, δηλαδή τού ευνουχισμού. Την εποχή αυτή, παράλληλα με τη θανατική ποινή υπήρχε και η «καυλοτομή», η αποκοπή τού ανδρικού μορίου, ώστε να μην υπάρχει κάποια πιθανότητα ο ενεργός ομοφυλόφιλος να διαφθείρει κάποιον άλλο άνδρα. Η επιβολή της καυλοτομίας – του ευνουχισμού, συχνά λόγω αιμορραγίας προκαλούσε τον θάνατο⁵⁸»⁵⁹.

Η εν Κωνσταντινούπολει Πρωτοδευτέρα (AB) Σύνοδος το 861 απαγορεύει την ιερωσύνη σε όσους έχουν ευνουχιστεί χωρίς να υπάρχει κάποιο νόσημα ως αιτία. Επιπλέον, τονίζει ρητά ότι, όσοι είναι κληρικοί οποιασδήποτε βαθμίδας και έχουν ευνουχιστεί χωρίς να υπάρχει άμεση ιατρική ανάγκη, τότε αυτοί οφείλουν να καθαιρούνται⁶⁰. Σημειώνεται

δέ, εί μὲν κληρικοὶ εἴεν, καθαιρείσθωσαν, εἰ δὲ λαϊκοὶ, ἀφοριζέσθωσαν», Άγαπιος Ίερομόναχος & Νικόδημος Μοναχός *Πηδάλιον*, σ. 223.

56 Η ερμηνεία που δίδει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πηδάλιον για τον συγκεκριμένο κανόνα είναι: «Ο διορισμὸς τοῦ παρόντος Κανόνος οὗτος ἐστί. Κανένας ἀπὸ τοὺς ιερωμένους διάγων σεμνῶς, ἃς μὴ ἔχῃ γυναῖκα συνείσακτον εἰς τὸν οἶκόν του, ἢ δούλην, ἔξω ἀπὸ τὰ ἀνύποπτα πρόσωπα ὅπου περιέχει ὁ Κανών, δηλ., ὁ γ' τῆς α' Συνόδου, ἄτινά ἐστι, μήτηρ, καὶ ἀδελφὴ καὶ θεία, εἴτε ἀπὸ τὸν πατέρα, εἴτε ἀπὸ τὴν μητέρα, διὰ νὰ φυλάττῃ τὸν ἔαυτὸν του ἀκατηγόρητον κοντὰ εἰς τὸν λαόν. Ὄποιος δὲ ἀπὸ τούτους παραβῇ τὸν Κανόνα τοῦτον, ἃς καθαίρεται. Όμοιώς δὲ καὶ οἱ εὐνοῦχοι, φυλάττοντες καὶ αὐτοὶ τὸ ἀκατηγόρητον εἰς τὸν ἔαυτὸν τούς, ἃς μὴ συγκατοικοῦν μὲν ὑποπτα πρόσωπα. Εἰ δὲ τοῦτο ἡθελαν τολμήσουν, Κληρικοὶ μὲν ὄντες (ώς ἀκούσιως εὐνουχισθέντες δηλ. ἢ ἐκ φύσεως), ἃς καθαίρωνται, λαϊκοὶ δέ, ἃς ἀφορίζωνται», Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον της νοητῆς νῆσος, της μόνης αγίας, καθολικῆς και αποστολικῆς Εκκλησίας* (Αθήναις: εκ της τυπογραφίας του εκδότου Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841), σ. 23. Ράλλης & Ποτλής, *Σύνταγμα των Θείων και Ιερών κανόνων*, β' τομ., σ. 317 – 318.

57 Ιωάννου Μαλάλα, *Χρονογραφία*, Λόγος ΙΗ', 18, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, vol. 14, Bonnae 1731, p. 456.

58 Οπ.αν.

59 Ε. Αρτέμη, «Αρσενοκοιτία, Μοιχεία και Παλλακεία στη Βυζαντινή Κοινωνία», *Εκκλησιαστικός Φάρος* 89 (2018-2019), 39-58, ειδικότερα, σ. 54.

60 «Ο θεῖος και ἱερὸς τῶν ἀγίων Ἀποστόλων κανόν, τοὺς ἐκτέμνοντας ἔαυτοὺς αὐτοφονευτὰς κρίνει και ἵερεῖς μὲν ὄντας, καθαιρεῖ, μὴ ὄντας δέ, τῆς ἐπὶ τὴν ιερωσύνην προκοπῆς ἀπείργει, δηλον ἐντεῦθεν καθιστῶν, ως εἰπερ ὁ ἔαυτὸν ἐκτέμνων αὐτοφονευτῆς

ότι ο ευνουχισμός χωρίς να υπάρχει κάποιο νόσημα που τον καθιστούσε αναγκαίο αποτελούσε ύβρη απέναντι στον Θεό και συγχρόνως καθιστούσε τον αυτευνουχίζομενο, φονέα του ίδιου τού εαυτού του⁶¹.

Στην επιστολή του Μ. Φωτίου προς τον ευνούχου Ιωάννη που υπήρξε και σακελλάριος φανερώνει πόσο μισητοί υπήρξαν οι ευνούχοι για την Εκκλησία στα χρόνια του, «μισητόν δέ τό σόν γένος νῦν μᾶλλον ἥ πρότερον καὶ διαβότον ἐπί κακίᾳ παριστᾶς»⁶².

Γενικότερα παρατηρούμε ότι οι άνδρες που είχαν αυτοευνουχιστεί, ήσαν καταδικαστέοι, διότι προκαλούσαν κακό στον ναό του Θεού, το ανθρώπινο σώμα. Από την άλλη, όσοι είχαν γίνει ευνούχοι λόγω ιατρικής θεραπείας ή εξαιτίας κάποιας τιμωρίας που είχαν λάβει, κατεδικάζοντο ή όχι από τους Πατέρες τής Εκκλησίας με βάση τη συμπεριφορά τους και το πόσο διατηρούσαν τη φύση τους μακράν από σεξουαλικά σκάνδαλα και σεξουαλικές αμαρτίες ή εγίνοντο επιρρεπείς σε αυτά.

Συμπεράσματα

Στην εργασία αυτή ησχολήθημεν επιλεκτικά με τις απόψεις ορισμένων Πατέρων τής Εκκλησίας, Εκκλησιαστικών Συγγραφέων και Κανόνων Συνόδων που αναφέρονται στο φαινόμενο του ευνουχισμού. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διετύπωσε λόγο για τους ευνούχους που θα κληρονομούσαν τη Βασιλεία των Ουρανών, εννοούσε μεταφορικά εκείνους που θα μπορούσαν να απαλλαγούν από τα πάθη τής ηδονής. Δεν θέσαμε ως αντικείμενο έρευνας τις κοινωνικές θέσεις και την εξουσία που είχαν αποκτήσει ορισμένοι ονομαστοί ευνούχοι, διότι αυτό είναι θέμα που δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί στο περιορισμένο μέγεθος ενός

ἐστιν, ὁ ἔτερον ἐκτέμνων πάντως φονευτῆς ἐστι. Θείη δὲ ἂν τις τὸν τοιοῦτον δικαίως καὶ τῆς δημιουργίας ἀντῆς ύβριστήν. Διόπερ ὥρισεν ἡ ἀγία σύνοδος ώς εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος εὐνουχίζων τινὰ ἐλεγχθεῖη, ἢ αὐτοχειρίᾳ ἢ ἐξ επιτάγματος, τοῦτον ταθαιρέστει καθυποβάλλεσθαι, εἰ δὲ λαϊκὸς εἴη, ἀφορίζεσθαι· πλὴν, εἰ μῆπου νόσημά τι περιπεσόν πρὸς ἐκτομὴν τοῦ πεπονθότος ἐκβιάζοιτο. Ὡσπερ γάρ ὁ τῆς ἐν Νικαίᾳ συνόδου πρῶτος κανὼν τοὺς ἐν νόσῳ χειρουργηθέντας οὐκ κολάζει διὰ τὸ νόσημα, οὕτω καὶ ἡμεῖς οὔτε τοὺς ἵερεῖς, ἐπιτάσσοντας εὐνουχίζεσθαι τοὺς νοσοῦντας, κατακρίνομεν, οὔτε μὴν τοὺς λαϊκούς, αὐτοχειρίᾳ πρὸς τὴν ἐκτομὴν χρεωμένους, αἰτιώμεθα· τούτο γάρ ιατρείαν τοῦ νοσήματος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπιβολὴν τοῦ πλάσματος, ἢ τῆς πλάσεως ὑβριν λογιζόμεθα». Κανόνας 8^{ος}, της Αγίας και Μεγάλης εν Κ/πόλει Α' και Β' Συνόδου

61 Οπ.αν.

62 Φωτίου Κωνσταντινοπόλεως, *Ἐπιστ. 14-Ιωάννη πατρικίῳ καὶ σακελλαρίῳ κατά τοὺς Ἀγγουρίους*, PG 102, 937D.

επιστημονικού άρθρου.

Στη Βυζαντινή Κοινωνία υπήρχαν οι ευνούχοι εκείνοι που είχαν ευνουχιστεί ακούσια λόγω ιατρικής αναγκαιότητας είτε διότι είχαν υποστεί κάποια τιμωρία είτε από τον αυτοκράτορα είτε από κάποιον εχθρό των Βυζαντινών αλλά και εκείνοι που είχαν εκούσια ευνουχιστεί προκειμένου να εφαρμόσουν τους λόγους του Κυρίου εμπράκτως. Γενικότερα, οι ευνούχοι υπήρξαν πανούργοι και πονηροί άνθρωποι, οι οποίοι εχρησιμοποιούντο είτε ακούσια είτε εκούσια τις περισσότερες φορές για να ικανοποιήσουν κάποια ομοφυλοφιλικά πάθη. Ο συσχετισμός τής σεξουαλικής ηδονής με τον ευνουχισμό υπήρξε κατακριτέος από τους Πατέρες και καταδικαστέος από τις Συνόδους.

Τέλος, οι ευνούχοι που είχαν ευνουχιστεί ακουσίως, μπόρεσαν να αναρριχηθούν ακόμη και σε πατριαρχικούς θρόνους. Από την άλλη, πολλοί ευνούχοι απέκτησαν μεγάλη εξουσία πλησίον στους αυτοκράτορες και στην πραγματικότητα ορισμένες φορές υπήρξαν εκείνοι οι κυβερνήτες τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΗΓΕΣ

Καινή Διαθήκη, (Αθήνα: εκδ. Αποστολική Διακονία, 2000).

Παλαιά Διαθήκη, μτφρ. Εβδομήκοντα, (Αθήνα: εκδ. Αποστολική Διακονία, 2000).

Αγαπίου Ιερομονάχου & Νικοδήμου Αγιορείτου, *Πηδάλιον*, (Αθήναις: εκ της

τυπογραφίας του εκδότου Κ. Γκαρπολά, 1841).

Αθανασίου Αλεξανδρείας, *Αποσπάσματα ερμηνείας στο Άσμα Ασμάτων*, PG 27, 1347-1363.

Βασιλείου Αγκύρας, *Περί τούς ἐν παρθενίᾳ αληθοῦς ἀφθορίας πρός Λητόιον ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς*, PG 30, 669-809.

Βασιλείου Καισαρείας, *Ἐπιστολὴ 115, Σιμπλικίᾳ αἰρετικῇ*, PG 32, 529-532.

Ευσεβίου Καισαρείας, *Εκκλησιαστικὴ Ιστορία*, PG 20, 9-909.

Ιουστίνου Μάρτυρος, Απολογητή, *Απολογία 1*, PG 6, 327-441.

Ιωάννου Μαλάλα, *Χρονογραφία*, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae, vol. 14, (Bonnae 1731)

Ιωάννου Σκυλίτζη, *Σύνοψις ἴστοριῶν*, 245-246.39-42, Ioannis Skylitzae, *Synopsis Historiarum*, CFHB, Series Berolinensis, 5, (Berlin: publ. I. Thurn, 1973).

Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Ομιλίες εἰς το κατά Ματθαίον*, PG 58, 21-791.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, *Εἰς τὴν πρός Ρωμαίον* PG 60, 301—681.

Κλήμεντος Αλεξανδρέως, *Στρωματεῖς*, PG 8, 685-1382.

Κυρίλλου Αλεξανδρείας, *Λόγος ΙΘ'- στηλιτευτικός κατά ευνούχων*, PG 77, 1105-1109.

- Παύλου Αιγινήτη, *Επιτομή της Ιατρικής*, στο J. L. Heiberg, *Corpus Graecorum Medicorum*, 9. 2, (Leipzig and Berlin 1924).
- Ποιμένος Αββά, *Αποφθέγματα Πατέρων*, PG 65, 368A.
- Ράλλη, Γ. Α. & Ποτλή, Μ., *Σύνταγμα των θείων και iερών Κανόνων*, Β', (Αθήνησιν: εκ της τυπογραφίας Γ. Χαρτοφύλακος, 1852).
- Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως, *Έπιστ. 14-Ιωάννη πατρικίω και σακελλαρίω κατά τούς Άγγοντα*, PG 102, 937D.
- Ωριγένη Αλεξανδρείας, *Περὶ Ευχῆς*, PG 11, 416-564.

Ελληνική Βιβλιογραφία

- ΑΡΤΕΜΗ, Ε., «Αρσενοκοιτία, Μοιχεία και Παλλακεία στη Βυζαντινή Κοινωνία», *Εκκλησιαστικός Φάρος* 89 (2018-2019), 39-58.
- ΔΙΑΔΟΥ, Κ., *Η θέση των εννούχων στο Βυζάντιο και η δράση τους στην αυλή κατά την πρώιμη και μέση περίοδο*, (Θεσσαλονίκη 2016).
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Ι., *Η ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην Εκκλησία των Πατέρων*, τ. Α', (Αθήνα: εκδόσεις Ακρίτα, 1991).
- ΧΡΗΣΤΟΥ, Π., «Ωριγένης», *ΘΗΕ* 12, στηλ. 573-591,
- ΧΡΗΣΤΟΥ, Π., *Ελληνική Πατρολογία Τόμος Β' Περίοδος Διωγμών*, (Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Τδρυμα Πατερικών Μελετών 1978).
- ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ, Π., *Θέματα Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου*, τ. Α', (Αθήνα: Εκδόσεις Συμμετρία, 1994).